

Jouw e-mail adres zit in ons bestand . Aangezien we je graag als lezer behouden, bieden we jou bij deze een gratis elektronisch tijdschrift aan. LET OP: vanaf 1 oktober 2009 verbiedt de wet om zomaar mails te sturen. Als je geen e-mail wilt ontvangen van Asmi-ikben, klik dan op [verwijderen](#) en schrap jezelf van onze verzendlijst (of beantwoordt deze e-mail met in de onderwerpregel 'Verwijderen').

NIEUWJAAR 2010



Nieuwjaar is de dag waarop het begin van het nieuwe jaar wordt gevierd. In de Westerse Wereld is dit op 1 januari, in andere culturen vaak op andere data. Bij deze viering zijn wederzijdse gelukwensen en goede voornemens gebruikelijk. Op 1 januari wensen we iedereen het beste, zodat we die wensen ook terug ontvangen. Vroeger werd vooral geld gegeven. In de 19e eeuw liep dat uit de hand, toen men wildvreemde voorbijgangers geld probeerde af te bedelen met berijmden nieuwjaarswensen en -prenten. Schoorsteenvegers, vuilnisophalers, straatvegers, nachtwakers en lantaarnaanstekers verkochten hun beste wensen; tegenwoordig zijn het de tijdschrift- en krantenbezorger die ons zo hun beste wensen overbrengen, en zien we dit gebruik nog terug in het sturen van kerst- en nieuwjaarskaarten, het geven en bezoeken van nieuwjaarsrecepties, en de gewoonte iedereen die men ontmoet het beste te wensen voor het nieuwe jaar. In de laatste jaren is het gebruikelijk geworden zich massaal in het open en dus koude water te storten, meestal in, soms zonder zwemkleding, maar ook in allerlei fantasie uitmonsteringen, dit gebruik staat bekend als de nieuw-

jaarsduik. Lang geleden begon het nieuwe jaar bij het begin van de lente, als de natuur weer tot leven kwam, of begin januari, als de dagen beginnen te lengen. Bij de invoering van het christendom wilde de Kerk een eind maken aan de heidense gewoonten rond deze nieuwjaarsviering, en riep 1 januari uit tot bid- en boetedag om de besnijdenis van Jezus (8 dagen na de geboorte) te vieren. Maar ook daarna vierde men het nieuwe jaar nog rond de oude heidense data, maar ook op Sint Maarten (11 november); de eerste adventsdag; de zonnewende (rond 21 december); of Maria Boodschap (25 maart). De Spaanse landvoogd Requesens besloot in 1575 dat het nieuwe jaar officieel op 1 januari begon. De Babyloniërs brachten rond 2600 v.Chr. een koningsoffer. Ze meenden dat op nieuwjaarsdag de koning het mikpunt van de goden zou zijn, dus vervingen ze de koning tijdelijk door een slaaf of een ter dood veroordeelde, reden hem als koning rond en offerden hem ten slotte. Zo werd het kwaad een jaar afgewend. De oude Germaanse oud-en-nieuwviering werd in de winter gevierd, duurde 12 dagen en nachten en heette 'joelfeest'. Het joelfeest begon op 25 december, als de dagen gingen lengen, en duurde tot 6 januari, het huidige Driekoningen. Rond de 8e dag, ofwel 1 januari, was het hoogtepunt met grote vuren, dierenoffers en veel eten en drinken. In hedendaagse paganistische religies (o.a. Wicca) wordt Yule gevierd rond 21 december. Bij de Romeinen begon het nieuwe jaar op 1 maart, totdat Julius Caesar in 44 v.Chr. de Juliaanse kalender invoerde, vanaf die tijd was Nieuwjaar op 1 januari. De Romeinen offerden sindsdien op die dag aan de god Janus (waarnaar januari is genoemd) om hem mild te stemmen voor het aankomende jaar. Dit begin van het jaar in maart komt nog tot uiting in de namen van onze maanden september ("zevende maand"), oktober ("achtste maand"), november ("negende maand") en december ("tiende maand"), en in de schrikkelag, die voorkomt aan het eind van de laatste maand van het jaar: februari.

KAHLIL GIBRAN

Velen met mij hebben het boek 'De Profeet' van deze Libanese dichter en schilder Kahlil Gibran. Het is een onvergankelijk en onvergankelijk werk geworden. Door de jaren heen heeft het nog niets van zijn poëtische schoonheid verloren. Jong en oud, gelovigen en ongelovigen, dominees en pastoors, arm en rijk, mensen van allerlei overtuiging en afkomst, ieder mens komt in zijn leven in aanraking met bijzondere gebeurtenissen die een bijzondere invulling vragen waarbij de poëtische teksten van Gibran hun weg vinden. Uit de [Verhalenmail](#) van december neem ik graag het volgende verhaal over:

De rivier

In de vallei van Kadisja, waar de machtige rivier vloeit, ontmoetten twee stroompjes elkaar en spraken met elkander. Het ene zei: "Wat is je wedervaren, mijn vriend, en hoe was je pad?" En het andere antwoordde: "Mijn pad was uiterst kommervol. Het rad van de molen was gebroken en de boer die mij altijd door het kanaal naar zijn planten leidde is gestorven. Ik worstelde me stroomafwaarts, dichtgeslibd door de viezigheid van mensen die niets anders doen dan lui in de zon zitten bakken. Maar hoe was jouw pad, mijn broeder?" Het andere stroompje antwoordde: 'Mijn pad was heel anders. Ik kwam de heuvels afgedaald tussen geurige bloemen en bedeesde wilgen, mannen en vrouwen dronken uit mij met zilveren bakers, kleine kinderen pootjebaden met rozige voetjes aan mijn boorden, er was gelach om mij heen en zoete zang. Wat jammer dat jouw pad niet zo gelukkig was." Op dat moment sprak de rivier met luider stem en zei: "Kom tot mij, kom tot mij, we gaan op weg naar zee. Kom tot mij en zwijg stil. Verenig je met mij. Wij gaan op weg naar zee. Kom tot mij, want in mij vergeten jullie je omzwervingen, verdrietig of blij. Kom tot mij, kom tot mij. Jullie en ik vergeten onze wegen als we het hart bereiken van onze moeder, de zee."



Kahlil Gibran. Verhaal uit: Sleutels tot het hart

WITTE HONDWAVESPELL EN NIEUWE WAARNEMINGEN



Vanaf 8 januari tot 21 januari zitten we weer in het Witte Hond Wavespell. 13 dagen lang gaan er verschillende zonnegazels met hun eigen karakteristieken ons in deze maand begeleiden. Eigen liefde Hart, Liefhebben, Loyaliteit en trouw! Zegel Hond: Hond is de kracht van liefde in al haar schakeringen, om liefde te geven én te ontvangen. Hond staat voor het vermogen om een intieme relatie aan te gaan met een ander; het vormen van een vriendschap, een paar of een gezin. Hond Wavespell: Hond gaat over trouw en loyaliteit, over leiden en geleid worden. Waardoor laat jij je leiden en is dat wel goed voor je? Weiger je iets te zien om confrontaties te vermijden? Neem de leiding over je eigen leven en wees trouw aan je eigen idealen. Waar verlang je naar en wat maakt je blij? Trouw zijn aan jezelf vraagt soms om een duidelijk teken naar de ander. Laat je tanden eens zien. Het Mayawoord voor hond betekent ook voeten. Geef je voeten aandacht voordat je je teen stoot. Misschien heeft 'voeten' meer betrekking op 'volgen' of 'met beide benen op de grond staan'.

Om met de voeten op de grond te blijven: Op 9 november vorig jaar is er een nieuw fenomeen waargenomen. een zeer bijzonder verschijnsel te zien in het noordelijk deel van Noorwegen. Het werd beschreven als een gloeiende ronddraaiende bol die ringen van licht uitstootte. Het fenomeen groeide snel uit tot een enorme spiraal van blauw fel licht in het midden, uitstraalend naar wit licht in de buitenste ringen. De spiraal groeide gestaag totdat het groter was dan de maan of welk ander luchtverschijnsel dan ook, die normaal gesproken te zien zijn. De "spiraal" verplaatste zich door de lucht, waarbij een blauw spoor achtergelaten werd. Het hele gebeuren duurde niet langer dan een minuut. Het spiraalvormige licht implodeerde uiteindelijk als het ware en eindigde in een donker rond "gat" in de hemel. Getuigen hebben het fenomeen massaal weten vast te leggen op foto en video. [Zie de foto](#) in het dagblad 'Áltaposte', of kijk [hier](#) naar de foto en het amateurfilmpje.

Wat kunnen we vertrouwen en wat niet? Gezien de manipulatie van foto's en films is het steeds moeilijker om ons te overtuigen van hetgeen we zien. Kunnen we nog wel onze ogen vertrouwen? Dr. Ir. Coen Vermeeren van de Technische Universiteit in Delft heeft op 17 december 2009 een interessante lezing gegeven over UFO's Klik [hier om deze presentatie te zien](#)

WE GAAN VERDER FAIRCLIMATE



De klimaattop is voorbij. Reikhalzend werd er naar uitgekeken. Het resultaat is teleurstellend. Twee jaar geleden werd in Bali een actieplan voor Kopenhagen opgesteld. Veel tussenconferenties volgden. De Verenigde Staten hield zich lang afzijdig. Ook deed zij niet mee aan het Kyoto verdrag dat rijke landen verplicht hun CO2-uitstoot te verminderen. Maar toen kwam Obama. De VS ging weer meedoen. Zonder de VS geen effectief klimaatverdrag, maar met de VS moeten principes als 'de vervuiler betaalt' wel overeind blijven. Dat geldt ook voor de ambitie en de urgentie om snel en veel CO2-uitstoot te verminderen. Die principes kwamen in Kopenhagen onder druk te staan. Veel beloftes, weinig daden. Hopelijk heeft de VS in Kopenhagen geleerd dat zij het klimaat niet in haar eentje kan sturen. Landen hebben met tegenzin, een verklaring met enkele goede bedoelingen ondersteund, niet ondertekend. De Kopenhagen verklaring is geen bindend politiek akkoord geworden, laat staan juridisch. Dat is vooruitgeschoven . Een historische kans is in Kopenhagen om zeep geholpen. Was het de laatste kans? Nee, dat kunnen we ons niet permitteren. Maar, volgens Yvo de Boer, hoofd van het VN Klimaatbureau, worden de tijd en de ruimte om klimaatrampen nog te voorkomen met de dag knapper. Veel arme landen kampen trouwens nu al met de gevolgen. Zijn er nog leerpunten te nemen? Misschien dat Obama in eigen land nu een klimaatwet door de senaat kan loodsen. Opkomende economieën gaan de CO2 in hun groei beperken, de 2 graden is door iedereen omarmd en arme landen is geld toegezegd. Voor juist deze arme landen en de eilandstaten is de Kopenhagen verklaring te weinig en te laat. De door de VN geaccepteerde uitgangspunten als '(historische) verantwoordelijkheid' en 'de vervuiler betaalt' bleef in Kopenhagen niet veel waard.

NUTTIGE WERKLOOSHEID



Asmi-ikben heeft als organisatie een holistische visie. Zoals al op onze site staat: Eén theorie van het holisme is gebaseerd op de hypothese dat de natuur uit een hiërarchie van "gehelen" bestaat (of "holons", een term die door Arthur Koestler werd geïntroduceerd). Wij proberen regelmatig artikelen van anderen te publiceren die onze visie ondersteunen. Enige tijd geleden hebben wij Ivan Illich zijn essay over de ontscholing van de maatschappij besproken. Zeker in deze tijd is zijn essay uit 1978 'Het recht op nuttige werkloosheid' waarin hij onze afhankelijkheid van de industriële producten beschrijft. We kunnen niet meer zelf ons huis bouwen. We zorgen niet meer zelf voor onze voeding. Kinderen worden in het ziekenhuis geboren in plaats van thuis. In plaats van zelf te zingen en te musiceren, verkiezen we commerciële muziek uit de luidspreker. Waarom kunnen wij geen woning meer bouwen? Omdat dit wordt bemoeilijkt door bouwvoorschriften en energieprestatiecertificaten. Wie bouwt er nog een lemen huisje zonder centrale verwarming? Zelf zingen of musiceren in volksmuziekensembles, koor of harmonie wordt in het belachelijke getrokken, ten voordele van het commerciële gejangel van diverse popzenders. Koren vinden geen mannen meer. Stoere Engelse Morrisdancers die met stokken en zwaarden ruige krijgsdansen uitbeelden oogsten spot en hoongelach bij de StuBru-luisteraar. Illich verstaat onder nuttige werkloosheid het volgende: Een nuttige werkloze is iemand die door eigen activiteit in zijn behoeften kan voorzien. Die nuttige werkloze voorziet in zijn levensonderhoud zonder loonarbeid en zonder beroep te moeten doen op werkloosheidsverzekering of liefdadigheid. Maar in onze samenleving komen consumptiegoederen en professionele diensten in de plaats van zelfredzaamheid. Hierdoor is nuttige werkloosheid niet meer mogelijk. 'Wat men buiten betaalde arbeid om doet, wordt geminacht, zo niet genegeerd. Werk betekent niet meer het scheppen van een waarde die als zodanig door de werker zelf wordt waargenomen, maar het betekent voornamelijk een baan, dat wil zeggen een maatschappelijke positie.'

NATUURLIJK WERKT HET ZO!



Dr. Johan H. Oldenkamp is opgeleid als cognitief psycholoog, kennistechnoloog en bedrijfskundige. Hij werkt vanuit Pateo als spiritueel psycholoog gespecialiseerd in het adviseren, trainen en coachen bij de ontwikkeling van organisaties, teams en mensen. Voorheen heeft hij gewerkt als onderzoeker en docent bij de Rijksuniversiteit Groningen, als wetenschappelijk onderzoeker bij het Telematica Instituut (en haar rechtsvoorganger het Telematica Research Center), als management consultant bij Capgemini Consulting Services (en haar rechtsvoorganger Moret Ernst & Young) en als lector bij de Kennis Campus Emmen, onderdeel van de Stenden Hogeschool (en haar rechtsvoorganger de Hogeschool Drenthe). Johan schrijft o.a. het volgende: Iedereen heeft een eigen, persoonlijke waarheid. Dit wordt doorgegaan aangeduid als subjectief, dat wil zeggen dat het verbonden is met het subject, namelijk de eigenaar van deze waarheid. Zolang we waarheid blijven beschouwen als uitsluitend subjectief ontstaan er geen meningsverschillen, want iedereen heeft tenslotte toch recht op een eigen beleving van de werkelijkheid. Als er al iets als de Absolute Waarheid is, dan vinden we deze zeker niet met ons verstand. De enige weg naar een waarheid die veel groter is dan onze eigen persoonlijke waarheid gaat via ons gevoel. In ons hart vinden we hiervoor allemaal onze eigen sleutel. Alle Verlichte Meesters zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde: de Waarheid kunnen we niet uitdrukken in woorden. Ons verstand schiet dus tekort. We kunnen haar echter wel voelen. Laten we daarom maar wat minder fanatiek worden, en wat meer sensitief. De verborgen machthebbers willen heel graag de baas blijven spelen op de buitenkant van onze moederplaneet, en daarvoor is het nodig om de massa vast te houden in een 3D-bewustzijn. Dat wordt echter steeds lastiger, omdat de energieën die vanuit de Kosmos nu de Aarde bereiken steeds krachtiger worden, waarmee het bewustzijn steeds meer gevoerd wordt. Daarom worden steeds heftigere middelen ingezet om de massale bewustzijnsontwikkeling tegen te gaan. De bekendste voorbeelden hiervan zijn het toedienen van gifstoffen in voeding (als goedgekeurde supplementen) en in zogenaamde 'medicijnen' (inclusief de extreem schadelijke vaccinaties), het verwijderen van essentiële bouwstoffen uit ons voedsel (wettelijk vastgelegd via de codex alimentarius), steeds verder verhogen van de elektrosmog, het steeds verder vervuilen van onze lucht (inclusief de besproeiingen met chemicaliën en zware metalen) en het onophoudelijk doorgaan met hersenspoelen (via het reguliere onderwijs, de reguliere media en via subliminale beelden). Hij heeft een duz boekje van slechts 28 bladzijden (A5-formaat), geschreven voor iedereen vanaf 13 jaar. De titel van het boek is: Natuurlijk werkt het zo! Daarin zijn een dubbele betekenis, want het laat zien hoe alles werkt in de natuur. En dat is dus natuurlijk, ofterwijl we het verberkt eenvoudig vinden. En wanneer we dat eenmaal doorhebben, dan denken we: 'Maar natuurlijk!'. Maar de theorieën hierover zijn (voor velen) vreselijk complex. Snap jij bijvoorbeeld alles van kwantumfysica, moleculaire biologie en persoonlijkheids-psychologie? Zegwinkelde verklaringen voor wat heel gewoon is, die kloppen dus gewoon niet. Maar hoe zijn die moeilijke theorieën dan toch ontstaan? Ingezien ontstaan door een verkeerd beeld. Je kan het, het boekje [hier gratis downloaden](#).

WATERMANTJIDPERK



2010 is een zeer belangrijk jaar in de voorformatie van de nieuwe tijd; het Watermantijdperk. Neveneffecten hiervan zijn voor velen spontane regressies, herinneringen en diepe angsten van andere momenten waarop wij als mensheid een transitie doormaakten naar een nieuw tijdperk, zoals Atlantis en Lemurië. Dit zijn verwerkingen. Ze maken je bewust waar je nog teveel verbonden bent met oude angst om de nieuwe energie te kunnen toelaten. Ook veroorzaken deze onbewuste karmische angsten enorme projecties. Men gaat denken in goed en slecht, heftige verdenkingen en veroordelingen. Er ontstaan polarisaties zoals: "De ander is van de donkere kant en ik ben licht". De energie waar de Bron nu de aandacht op richt en waar wij in groeien is het eenheidsbewustzijn. (Zwarte Maan in Waterman) Wij kunnen ons nu bewustworden, wat bewustzijn is op een eenheidsniveau en dit uit zich dan ook het sterkst in groepen. Dit is de energie die het Watermantijdperk karakteriseert en concretiseert. Als bewustzijn niet afgescheiden is, maar we ons bewustzijn met de ander in een groep wat, dan kunnen wij gaan leven in een diep sociaal besef. We gaan ervaren in zich bewust is ieders functie is, gecentreerd in zichzelf en hoe dit weer een onderdeel is van de groep en het groepsbewustzijn en -energie. Wij functioneren niet los van elkaar. Dolfijnen leven ons voor wij in een eenheids-groepsbewustzijn een individu kunnen zijn. De eerste groepjes zullen de aanzet tot deze basisenergie en bewustzijn van het Watermantijdperk ervaren en integreren vanaf september 2009 en in 2010, terwijl de Zwarte Maan in Waterman staat. Dit bewustzijn bestond nog niet in het collectief van de mensheid. Er bestond voorheen vooral chaos in groepen. Vanaf het najaar van 2009 kun je de nieuwe energie van het eenheidsbewustzijn veel makkelijker ervaren en stabiel houden in groepen waarbij je jezelf kunt zijn. Het bovenstaande artikel is overgenomen uit [WantToKnow](#) WantToKnow.nl/.be bestaat uit een aantal nieuwsgierige mensen dat zoekt naar woorden over wie het zijn, wat er gebeurt in de wereld en wat we eraan kunnen doen om onze wereld leefbaar te houden en nader tot elkaar te komen. Bezoekers van WTK worden meegevoerd op onze ontdekkingsreis.